

Stadsplein

Jaargang 2

zomer 2007



STADSE DAG 2007 OP 1 SEPTEMBER

Dit jaar wordt de dag voor de vijfde keer georganiseerd en zal daarom geheel in het teken staan van de geschiedenis van ons dorp. De Voorstraat wordt omgetoverd tot een winkelstraat uit de jaren vijftig, de kerk zal opengesteld zijn, er is historisch straattoneel en er komt een heuse mystery-guest.

13:30u in de Voorstraat de officiële opening door Jan Jorisz, de eerste burger van Stad!

Vanaf 14:00u middagprogramma met:

- Voorstraat winkelstraat
- Diverse kraampjes
- Herv. kerk open
- Historisch straattoneel
- Verrassingsact

Vanaf 17:00u avondprogramma met:

- Stikzakmaaltijd op de Kaai
- Optredens van diverse Stadtenaren
- Historische rechtszittingen

Het avondprogramma duurt tot 22:30u.

Praktische informatie:

- Op 5, 6 en 7 juli 2007 zal de organisatie weer rondgaan voor de collecte, iedereen die dat wil kan zich melden om mee te lopen. Zorg wel dat je dan thuis bent, met elkaar maken we van deze dag een succes!
- Op 1 september zal het middagprogramma zich afspelen in de Voorstraat en de Nieuwstraat. Inwoners van de Voorstraat wordt gevraagd hun auto's dit weekend niet in deze straat te parkeren.
- Rond 15:00u zal in de Voorstraat de verrassingsact plaatshebben, zorg dus dat je dan aanwezig bent.
- Personen of groepen die in het avondprogramma willen optreden kunnen zich van tevoren melden bij de organisatie.
- Er lopen deze middag historische misdadigers rond. Kom niet voor verrassingen te staan en houd oren en ogen goed open!



Contact organisatie:

Culturele kring
Molendijk 4
3243 AM Stad aan 't
Haringvliet
Tel: 611972

Joost mag het weten

Dorpsraad

'Waarom richten jullie in Stad geen dorpsraad op? Als Stad zonodig op Stelten moet, dan moet je geen initiatiefgroepje stichten, dan moet je het democratisch proces benutten door eraan mee te doen. Dan kan je pas spijkers met koppen slaan.' Dat hoor ik telkens als ik het met Flakkeeënaars over de toekomst van Stad heb. Ik ben het daar niet mee eens. Het democratisch proces bestaat er uit dat je vertegenwoordigers kiest die hun best doen voor de bevolking van jouw leefgemeenschap. Wel, dat hebben we gedaan: de gemeente Middelharnis heeft een verkozen gemeenteraad. De enige reden om een dorpsraad op te richten zou een gebrek aan vertrouwen zijn in het vermogen van de gemeenteraad om haar werk eerlijk en kundig te doen.

Goed, dat is één – nul tegen mij. Maar goed, wat bereik je met het oprichten van een dorpsraad? Je frustreert er in mijn ogen het politieke proces mee door het te verdunnen. Meer invloed zullen de Stadtenaeren er niet door krijgen, want de gemeente blijft de besturende lokale overheid. Een dorpsraad krijgt geen macht, alleen een stem. Je maakt de besluitvorming er alleen maar getrapter door en daardoor niet volksvertegenwoordigender. Straks hebben we ook nog straatraden.

Het enige dat een dorpsraad te bieden heeft, is het doen van voorwerk voor de gemeenteraad. Hapklare electorale brokken serveren. Volgens mij zijn ze bij de gemeente Middelharnis slim genoeg om hun beslissingen te onderbouwen door zelf na te denken over wat er belangrijk is. 'En Stad op Stelten dan?' Dat heeft daar toch niet mee te maken? Dat is toch geen politieke partij? Dat is een groep ideeënhouders en meedenkers. Nee, ik denk dat het lokale bestuur zo moet blijven. Of we de volgende keer in het stemhokje dan ook weer dezelfde beslissingen moeten nemen, dat is een heel ander verhaal.

Joost



Thuis op Stad (nog wel)

Door Yvette Philippa

"Zouden de bewoners van stad wel geïnteresseerd zijn in een verhaaltje over mij op stadsweb?", vroeg Jan mij toen ik hem vroeg om een interview te mogen houden vorige week. Nou, gezien de opkomst bij de afscheidsreceptie op school vorige week denk ik van wel. Afgelopen dinsdag was ik bij Jan en Nelleke op visite en heb een heel gezellige avond gehad waar ik een heleboel leuke en interessante feiten en gebeurtenissen heb gehoord. Wist u namelijk dat Jan en Nelleke hier in augustus 1979 kwamen wonen op de Boomgaardreef, in het huis waar nu onze dokter woont? Oké, ik ben geen Stadtenaar, dus misschien weten jullie dat wel. De school van toen zat aan het huis vast en bestond uit drie klassen. Er was zo weinig ruimte dat de voorleesmoeders (heel bijzonder voor die tijd!) in het huis zelf moesten voorlezen. De school was nogal ouderwets, en samen met het toenmalige bestuur is de school aardig gemoderniseerd. Het was in begin zo zwaar om van de school wat te maken, dat Jan iedere vakantie ziek was. En dat terwijl hij toch eerst nog naar Frankrijk had gereden!

Wat ik wel leuk vond om te horen was dat er 75 leerlingen waren en dat de openbare school er ook 75 had, en dat de hoofden van de beide scholen heel goed met elkaar overweg konden! Dat er bijvoorbeeld ook leesboeken werden uitgewisseld! Het plan voor een nieuw te bouwen school lag er al en de opening ervan was in 1982. De familie Dillingh verhuisde mee, naar de Boudewijnstraat. Jan begon als onderwijzer in Wolfheze, waar hij 4,5 jaar heeft gewerkt. In 1972 trouwde hij met Nelleke en ze gingen in Doorwerth wonen. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren. De oudste, Jeroen, is geboren op Curaçao, waar Jan 3 jaar heeft gewerkt (1973-1976). Frederike is in Soest geboren (1979), waar Jan 2 jaar heeft gewerkt. Marlous is 1984 in Dirksland geboren. Jan en Nelleke en hun kinderen hebben altijd met heel veel plezier in Stad aan 't Haringvliet gewoond. Het was zelfs zo dat er nog plannen zijn geweest om naar Hilversum te gaan verhuizen toen de kinderen nog thuis woonden, maar dat is gelukkig niet doorgegaan, mede omdat de kinderen beslist niet weg wilden! 1 Augustus 2007 krijgen ze de sleutel van hun nieuwe huis in Borculo, en in september willen ze er definitief gaan wonen. Nelleke zal tot die tijd blijven werken bij het VVV waar ze dan 15 jaar heeft gewerkt. De drukke tijd is daar dan achter de rug.

Terwijl Nelleke blijft werken, heeft Jan dus genoeg tijd om alles in te pakken en misschien zelfs al dingen te gaan verhuizen! Na de verhuizing wil Nelleke wel weer een baan gaan zoeken in dat vakgebied. Jan zal zich ook daar in de politiek bezig gaan houden. Ook zal hij dan tijd gaan hebben voor het kerkenwerk. We hopen dat hij ons misschien via StadsWeb op de hoogte houdt van hun belevenissen in de Achterhoek!

Jan en Nelleke, bedankt voor dit gesprek.

Gemeentewerker

Na Hen van Pelt (met als knechtje soms Elco Brinkman), Leen van Dijk (de Tram) en Cor Saarloos (Jetje de Goalgetter, net als Aren de Gans) hebben we al vele jaren Wim Maliepaard (de Poes) als gemeentewerker op ons dorp.

Naast zijn dagelijks werk voor de plantsoenen, het bladblazen, zoutstrooien bij nacht- en ontij, kleine reparaties aan de bestrating is hij ook nog sluisbediende, dorpsomroeper en aanjager op feesten.



Pannenkoekenspeurtocht

Door Lowie van Eck

Woensdag 23 mei 2007 organiseerde de Dorpsgroep een pannenkoeken speurtocht. Er was een grote opkomst; 53 kinderen. Toen de kinderen bij 't Trefpunt kwamen lagen de pannenkoeken al op hen te wachten.

Nadat ze zich flink aan de pannenkoeken te goed hadden gedaan konden de kinderen aan de speurtocht beginnen.

Ze moesten door het hele dorp "vossen" zoeken. Zodra zij een "vos" gevonden hadden, moesten ze een opdracht maken. Er waren verschillende opdrachten: Post rondbrengen op een skippybal, bananen zoeken in het bos en een doelpunt scoren op de voetbalwei.

Zowel de leiding, die er weer veel werk van gemaakt had, als de kinderen vonden het een geslaagde middag.



De verdwene haap

Ik ha de voorege keer ut al gehad over de plee, as je op hut land waarekte was het helemaele lastug. Je mocht niet naer huus dus was de slootskante of un bossie de angeweze plekke. Geen pepier voorraedig mar un wissie gras zou dan de remsporen motte voorkomme.

Mun buurman Teun van Bas was vroegur aak werkzaam als landaarbeier. Als ter op het land gewaarkt wierd, was er ter altied één persoon die op gezette tied met de broek af moest. Omdat de plee een behoorlijk eind uit de buurt was, in je mocht tussen deur niet naer huus, zocht hij altied een plekkie tussen een paar struiken om zun behoefte te doen. Op un dag was hut weer zover, en zoender dat hij dur erg in had, liep mun buurman voorzichtig met un schop gewaepend achter um aan.

Toen het zover was dat hie met de broek af op zijn hurken zat, hield mijn buurman de schop onder zijn billen, zodat de "haap" netjes op de schop terecht kwam en wierp deze mit un flinke zwaai over z'n schoere het land in. Zelf maekte hij zich aak vliegenvlug uit de voeten.

Nae gebruik van un paer bossies gras haelde het slachtoffer eerst op z'n dooie gemak z'n broek omhaag in keek toen achterom wat hie gefabriceerd had. Tot z'n stomme verbaezing zag hij natuurluk niks. Hij liep nog een tiedje in de roente, maar kon de "haap" niet vinden. Verbouwewereerd kwam hie weer terug en zei: 'Hier begriep ik niks van. Ik begriep dur niks van. Ha ik een "haap" gedraaid, kijk achterom, en wat dienke je en wat dienke je, niks te zien. Niks te zien. Ik snap dur niks van. Ik snap dur niks van. Onbegriepelijk. Onbegriepelijk. Zoiets ha ik nog nooit meegemaekt. Ik begriep dur niks van.' En zo gieng hie nog een tiedje deur. Al z'n maatun zeije: 'Je heit natuurluk niet goed gekeke, of je probeert oens in de maling te nemen.' Ze hadde de grootste moeite om hun lachen te bedwingen. En, gelaaf het of niet, tot op de dag van vandaag weet hie nog niet waar z'n "haap" gebleven is. Misschien wordt hut dudelek as tie dit stikkie leest.

Allemeale mar weer de groete van Jan van 't hoekie

KRIJGEN WE WEER EEN WINKEL OP STAD?

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen, dat de Stichting Zuidwester bezig is een winkel op te zetten in ons dorp!
Het werk in de winkel zal gedaan worden door cliënten van de Zuidwester met hun begeleiders en vrijwilligers.

WE HETEN HEN VAN HARTE WELKOM!

Kunstkijk Route 2007

Op 26 mei 2007 begint de Kunstijk route. De expositie loopt door tot 29 september 2007. Op Goeree Overflakkee doen er 10 kunstenaars mee aan deze Kunstijk route. Er doen uit Stad aan 't Haringvliet 2 kunstenaars mee.

Uit Stad doet Marjanne Sorgdrager mee. Marjanne Sorgdrager maakt o.a. unieke sieraden van zilver, soms in combinatie met stenen, rubber en emaille. De expositie is bij Marjanne thuis onderaan de Molendijk op nummer 30e.

Jan Roedoe maakt ook deel uit van de Kunstijkroute. Jan is kunstschilder. Hij schildert voornamelijk landschappen waarbij water, lucht en land elkaar ontmoeten. De expositie is bij Jan thuis op Dijkhof 1.



DOTO VRAAGT DAMES

De gymnastiekvereniging DOTO, die onderdeel is van MHS D te Middelharnis heeft op donderdagmorgen om 10 uur een lesuur voor dames.

Diegene, die daaraan meedoen, zijn erg enthousiast en zouden graag doorgaan. Maar vanwege hun leeftijd gaan er een paar leden stoppen en nu wordt het clubje wel erg klein.

De gymnastiek bestaat vnl. uit grond oefeningen om je spieren en gewrichten lekker los en soepel te maken en staat onder deskundige leiding. Bovendien is het gezellig!!

Kom eens kijken op donderdag; je mag altijd eerst een proefles meedoen zonder verplichtingen. 12 juli is de laatste les voor de vakantie en dan begint het weer in september.

Zoals u waarschijnlijk weet, is 'Stadsplein' is de papieren uitgave van StadsWeb. Deze verschijnt 4 keer per jaar. Omdat 'Stadsplein' geld kost en u hem tot nu toe kosteloos in de bus krijgt, willen wij advertenties gaan plaatsen in 'Stadsplein' om zo uit de kosten te komen.

Voor bedrijven is het mogelijk om een advertentie te plaatsen. Het formaat en de prijs kunt u in overleg met ons bepalen. Voor informatie kunt u bellen met: 0187-612040.

Voor particulieren is het mogelijk een klein berichtje te plaatsen (bv: te koop, geboren, te geef) Voor maximaal 15 woorden betaalt u dan € 5,-. Uw tekst en het geld kunt u in een gesloten enveloppe inleveren bij:

Greet Maas, Molendijk 4.

De volgende 'Stadsplein' komt eind september 2007 uit, de advertenties cq. berichtjes willen wij uiterlijk 24 september binnen hebben.

Deze Stadsplein is voor U samengesteld door:

Marja van der Stok en
Greet Maas.

Voor eventuele reacties
kunt U ons bellen.

tel: 612040 of 611972.